



Thuiszorg voor
cliënten en
personeel.
Zorgzaamheid
als kracht.
030 264 00 59



Boekhouding
Belasting
Adviezen
Energie trainers
030 303 5263



De Engel van de Wereld

Zoals de zon voor een ieder schijnt, zo kunnen wij ook licht brengen in het leven van onze dierbaren. Licht geeft aan dat wij actief moeten zijn, terwijl het duisternis ons in slaap sust. Licht verheldert alles, zodat wij alles tot op de details kunnen waarnemen. Het duisternis neemt in een klap alle zicht van ons weg. Laten wij het duisternis op zijn plaats zetten en hem geen kans geven om de omgang met de medemens te verstoren. Per slot van rekening zijn wij door dezelfde hand gemaakt. Onderstaande afbeelding onthult deze waarheid. Dit feit hoeven wij niet te betwisten, want wij weten dat de hand alles maakt.



Fight for peace, not for war.

We don't want war, we want peace.

We don't need army, we need arms.

We don't need guns, we need brains.

We don't hate peoples, we hate wars.

We don't fight each other, we fight hungry.

We don't want to win land, we want to win harts.

We don't spend money for war, we spend money for living.

If we don't fight each other, than we will saved enough money for bread for everyone.



Zoals alle rivieren het doel hebben uiteindelijk bij de Grote Oceaan te komen, zo streven wezens om uiteindelijk bij het Goede Hart te zijn. Uit de afbeelding is een opslag waar te nemen dat alle vingers naar de handpalm leiden. De vingers zijn waarneembaar verschillend van elkaar, maar wij nemen de verbondenheid direct waar. Samen vormen zij een geheel en zijn zij heel sterk. Hiermee staat eenheid in verscheidenheid vast. Ervaar zelf hoe sterk deze samenwerking is. Deze samenwerking heeft alles gemaakt waar wij trots op zijn. Als wij het bovenstaande erkennen en wij onderschrijven dat wij samen heel sterk kunnen zijn, dan is het ons inziens nu echt tijd om vanaf dit moment elkaar niet meer te bestrijden, maar juist samen te werken, zodat wij onze wereld mensvriendelijk kunnen maken. Draagt u bij aan de eenwording van de wereld, dan draagt u direct bij aan het welzijn van de mens.

Laten wij uit het duisternis stappen en het licht opzoeken. Laten wij gezamenlijk ervoor zorgen dat onze aarde een paradijs wordt.

Wij kunnen samen de wereld mensvriendelijk maken. **Dit vermogen ligt in uw handen.**

Wij hebben al een begin gemaakt, daarom ligt dit schrijven voor u.

Draagt u ook bij aan de eenwording van de wereld, dan draagt u direct bij aan het welzijn van de wereldburger. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat wij als mensen vrij en onbevreesd ons kunnen verplaatsen door de creatie van die ene Hand.

HAAT IS GEEN WIL VAN HET GOEDE HART, MAAR EEN ONKUNDE VAN DE MENS.

Stichting Vitisme